

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Ieder leed is gevoelig voor vreugde

“Wanneer je de energie van vreugde toelaat in je eigen hart, dan kan je ze ook richten. Je vreugde kan je delen met anderen, dat is algemeen geweten. Daarvoor hoef je ze niet uit te schrijven, uit te zingen, uit te zeggen, je moet gewoon weten dat ze er is en kijken naar mensen die niet vreugdevol zijn.

Als je kijkt naar mensen die niet vreugdevol zijn, dan gaat er iets van jouw kracht naar hen toe, je zou het kunnen benoemen als een medeleven, een verantwoordelijkheidsbesef, een zien hoe mensen lijden en hoe ze als het ware de weg niet vinden. En wanneer jij durft te leven in de vreugde, zal je een betekenis geven aan het leven van deze mensen. In hun lijden kunnen ze soms de dingen niet zien zoals ze in werkelijkheid zijn. Maar als je naast hen kan staan vanuit een vreugde, dan zal dat openbarend zijn en dan zullen ze door jouw vreugde de dingen proberen te zien zoals ze werkelijk zijn.

Want er is geen leed op deze aarde dat niet gevoelig is voor vreugde. Ieder leed is gevoelig voor vreugde.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 2: ‘Vreugde verhoogt je bewustzijn’) © Mayil.com